



# OPVANG ANDERS

STICHTING VOOR ANTROPOSOFISCHE KINDEROPVANG

kantoor: De Surmontstraat 49, 1181 RV Amstelveen | 020 - 441 49 04 | info@opvanganders.nl

KDV Vrije Opvang Anders | Lindenlaan 336 Amstelveen | Rozelinde 06 - 5737 6031 | Tomte: 06 - 2287 8960

KDV Minne: De Surmontstraat 49 Amstelveen | 020 - 441 56 23

## NIEUWE OPMAAK

We hebben gekozen voor een nieuw format opdat de brief makkelijker te versturen is als bijlage en via de site op bijv een telefoon leesbaar is. De komende exemplaren zullen we er waarschijnlijk nog een beetje aan blijven sleutelen

## STUDIEDAG 7 APRIL

op vrijdag 7 april organiseert de vereniging voor antroposofische kinderopvang een landelijke studiedag. Het thema is inlevend waarnemen: het op zoek gaan naar de essentie van iemands gedrag, zijn of haar handelingsimpuls. Om van binnenuit te begrijpen wie de ander is en wat hem beweegt. Een methode die goed toepasbaar is op het waarnemen van mensen die (nog) weinig zelf kunnen vertellen over hun handelingsimpuls, zoals de kinderen die aan onze zorg toevertrouwd worden door jullie.

De groepen Minne en Rozelinde zijn op 7 april daarom gesloten!

## JAARAFSLUITING

Als stichting voor kinderopvang houden we ons het liefst met jullie kinderen bezig. Maar 'helaas' hoort daar ook een stuk financiën bij. Het zou heel fijn zijn als jullie alle facturen van 2016 voor kerst hebben betaald en de factuur van januari 2017 in de eerste week van januari willen betalen. Dat scheelt ons veel werk! Dank alvast!!!



## SINT EN PIET ZIJN IN HET LAND

Sint Nicolaas, de grote heilige, die alle kinderen iets brengt vanuit Spanje, 'n ver, ver land. Rijdend op zijn witte paard, over de daken. Terwijl Piet door de schoorsteen kijkt of iedereen goed zijn best doet (de schoorsteen, de open verbinding met de hemel), en iets in onze schoen doet, om ons aan te moedigen of soms om de grote mensen te 'bestrafen' en/of prikkelen middels middels een scherp gedicht.

Het is het feest van licht en duister, wit en zwart, geconcentreerd in het beeld van 2 mansgestalten. Ze leven in het verborgene en eens per jaar vertonen ze zich aan ons. Een prachtig beeld geeft dit Hollandse feest, hoe aan onze moed om geheel opnieuw te beginnen tegemoet gekomen wordt met hemelse gaven; om ons zo te sterken in ons voornemen.

Maar doordat in ons land en in Vlaanderen een mens zich naast de heilige Nicolaas voortbeweegt is er wel wat discussie ontstaan. In de ons omringende landen is al eeuwenlang een dierlijk, duister wezen zijn metgezel (bijvoorbeeld de Krampus in Oostenrijk) De verklaringen "hoe ons lagere ik zich moet verheffen naar ons hogere ik'....'dat het om een tweehed gaat die één kan worden'.... 'dat ieder mens met zijn dubbelganger natuur, in de heiligen het spiegelbeeld mag herkennen van zijn ware oerbeeld' gaan voor die verschijningen waarschijnlijk makkelijker op en we kunnen voorstellen dat mensen met een donkerder gekleurde huid dit als kwetsend ervaren. Daarom



## Adventsfeest Parcival 26-11

Vrijeschool Parcival heeft zaterdag haar eerste adventsfeest in de nieuwe locatie. Hieronder staat alle informatie:

*Op zaterdag 26 november zal er op de Parcivalschool een adventsfeest plaats vinden. Tussen 13.30 en 16.30 zijn er allerlei activiteiten te doen in het teken van advent. Zowel voor de kleuters, de instappers als voor onderbouw kinderen zijn er mooie dingen te maken.*

*Om aan alle knutselactiviteiten deel te kunnen nemen wordt per kind 3 euro entree gevraagd. Mocht je als ouder zelf ook willen deelnemen aan de activiteiten, dan betalen je daarvoor eveneens 3 euro. Wil je alleen komen kijken, dan kun je gratis naar binnen.*

*Er zal ook een restaurant zijn en een kleine markt waar handgemaakte kadootjes te koop zijn.*

*Komt allen en zegt het voort!*

*Muziek maken op de adventsmiddag*

*We zijn op zoek naar kinderen en ouders die het leuk vinden om tijdens de adventsmiddag muziek te maken.*

*Naast de piano in de hal beneden hangt een intekenlijst.*

is een aanpassing noodzakelijk in ons feest en zullen we spreken van Piet en is deze in veel gedaanten mogelijk.

Voor onze kleintjes leeft deze tweedeling van goed en kwaad uitgedrukt in tegenstellingen namelijk niet, hun wereld bestaat nog uit het goede. Het jonge kind is de reinheid zelve. Zij zijn met een roetveeg, mantel en muts meteen Piet en willen dan ook de Sint helpen met strooien en pakjes verstoppert. Het magische van het Sintfeest is dat het vooral leeft in de fantasie van het kind zelf. Dat er ruimte is om het verhaal ook niet altijd te dicht bij te laten komen zodat het ook niet te spannend wordt.

Daarom beelden wij ook niet alles uit, want met alle door grote mensen verzonden Sint films en series zoals het Sinterklaasjournaal nemen we eigenlijk het feest een beetje van de kinderen af. Omdat het onze bedoeling is dat we juist dit feest behouden vieren wij het klein op de groepen, met een bons op de deur van Piet die dan wat lekkers strooit en een zak met cadeautjes achterlaat. En hoe die Piet er dan uit ziet en waarom hij niet binnen komt bij ons, dat weten wij eigenlijk ook niet.....

### STIL NU



## GANG NAAR ADVENT

(TEKST UIT HET BOEK SCHIPPER MAG IK OVERVAREN VAN JUUL VD STOK)

En dan midden in de Sinterklaastijd start de adventsperiode al. Sinterklaas is eigenlijk ook wel de adventsbode. Advent betekent 'dat wat komt' en doelt op de geboorte van Christus. Sint Nicolaas laat ons gewetensvol terugblikken op het het jaar en helpt ons bewust te worden van onze verantwoordelijken en levensopdrachten. Hij sterkt ons met goede gaven om onze voornemens op de weg vooruit waar te kunnen maken. Op de valreep, vlak voor kerstmis vraagt hij ons of we klaar zijn voor de nieuwe geboorte. Deze 3 heiligen gaan ons voor op onze weg naar Kerstmis. In de rechterhelft van de jaarfeestencirkel staat daarom 'Christenwording van de mens'.

**Joris-Micheal:** wil de mens wekken vanuit mijn natuurbewustzijn | wil de mens bewust maken van goed & kwaad | wil de mens behoeden voor de aanval van de tegenmachten | wil de mens vrijmaken en stimuleren om naar het ware menszijn te streven

**Martinus:** toont wie hij was en wie hij geworden is | toont hoe je de ander van jouw mens-zijn schenken kan | toont hoe je als mens de andere tot medemens maakt, omweg naar een gezamenlijke mensheid

**Nicolaas:** het visioen van Martinus wordt tot dagelijks werk | laat ons gewetensvol terug en vooruitblikken | zet aan uit naastenliefde de andere in zijn schoen te schenken wat hij voor zijn verdere levenswandel nodig heeft.

Het lied donker is de aarde geeft dit heel mooi weer. Je kunt de tekst zien en melodie horen via <http://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/donker-is-de-aarde-1-1st/>

## DE ADVENTSPERIODE

Stille Tijd breekt bijna aan; de 4 weken tot Kerstavond. Oudere broers en zusjes zullen op de Parcival het adventstuintje gaan lopen de spiraal van dennengroen en hun lichtje plaatsen. Binnen de antroposofie heeft alles een reden of een betekenis. Dat geldt ook voor het lichtje dat de kinderen dragen. Hun kaarsje is vaak gestoken in een gouden ster en vervolgens in een appel. Die ster verwijst naar de ster die de herders en de drie koningen de weg wees naar de stal. De sterrenkracht die in de aarde huist, ook al zien we het niet, kunnen we opvatten als een teken van hoop en houvast. De appel verwijst naar de boom van kennis van goed en kwaad – in het hart van het paradijs – waar ook de zondeval plaats vond. Dit lichtje herinnert ons dus ook aan het gegeven dat we nu leven op aarde, waar we onze eigen keuzes moeten maken en dragen.

Klein en groot, iedereen beleeft dit ritueel van lopen op zijn eigen manier. Ook op onze groepen mag tijdens de adventsperiode iedere dag een kind met de 'engeltjesmantel' aan het licht ontsteken. Ieder kind loopt anders, want elk kind gaat zijn eigen levensweg. Die eenheid in verscheidenheid samen beleven en zien hoe vele kleine vlammetjes het donker doen oplossen, wekt vertrouwen. In elk van ons vonkt een beetje sterrenkracht!

### DE GEDACHTE

November is onstuimig en ruilt oud in voor nieuw. Voordat de winter komt, ploegen de boeren hun land en spitten wij onze tuinen om, zodat alles straks optimaal kan wortelen en groeien. Ook het kosmische kan dan diep in de aarde doordringen. In de adventstijd zaait de hemel nieuw leven met sterrenkracht. En ook al is het buiten donker, diep in het binnenste van de aarde ontkiemt alweer licht. De bloemen die komend jaar zullen bloeien, zijn er nu al: diep verborgen in het binnenste van de aarde. Kijken we naar onszelf omdat we een innerlijke weg willen gaan, dan zullen we moeten beginnen met het maken van diepe verbindingen.

De donkere dagen voor Kerstmis werpen ons terug op onszelf. Wanneer je minder wordt afgeleid door wat er zich buiten je afspeelt, lukt het beter om af te stemmen op jezelf. Als het donker en stil wordt, voelen we ook intenser. Door onze aandacht te vestigen op ons innerlijk, kan daar zich iets ontwikkelen.

Op de groepen werken we door de leeftijd van onze kinderen nog veel kleiner, maar ook wij hebben we hebben de adventskaarsen en seizoenstafel. Na de eerste adventszondag lagen daar langs het pad mooie stenen en kristallen. De tweede advent volgde het plantenrijk, met stukjes mos, wat planten of gedroogde bloemen. En nu na de 3e adventszondag is er de aandacht voor het dierenrijk. Schaapjes en andere dieren komen er bij te staan. In de laatste week komen dan (uiteindelijk) ook Jozef en Maria op de seizoenstafel (al komen ze al wel bij het tafelspel in beeld). Zo zijn alle 4 de natuurrijken vertegenwoordigd, zoals de aarde zich ook ontwikkeld heeft. Steen, plant, dier en de kroon op de schepping; de mens!

